

Ik heb gezien, ik heb gezwegen  
schijnbaar aanvaard; lijdzaam doorstaan  
het sluimerende onrecht  
mijn zielsroerselen aangedaan

Ik ben ontsnapt; ik ben gevlogen  
Ik heb gemaakt enkele bewogen,  
tijdloze, zoete, heimelijke sprongen  
in het diepe van mijn ik

Ik heb gedanst in het stramien  
Ik heb gediend het divers gezag  
eeuwig door zich niet-vernieuwende conventies opgelegd  
Bij weer en wind, voor dag en dauw;  
bij hoog en laag heb ik mij neergelegd

Waar is mijn hart dan?  
Waar zijn mijn stem en mijn geweten?  
Welk masker heb ik mij vandaag  
vertwijfeld aangemeten?

Treft mij dan blaam voor het wanhopig volharden;  
de slaafse voortzetting van het diepgewortelde verleden?

Treft mij dan blaam slechts vanaf het ontwaken?  
En toch proberen recht te bewandelen  
van deze hele kromme paden

Treft mij dan blaam  
voor het mij naakte ontbreken van moed  
om het verstikkende vertrouwde  
voor het angstaanjagende te verruilen

...

Ik ben ontsnapt; ik ben gevlogen  
Ik maak bewust vele, bewogen,  
tijdloze zoete sprongen  
in het diepe van mijn ik