



70  
*Voor altijd jong van geest*

*Ode aan een bijzonder mens  
die leefde in mijn dagen*

*Ik gelijk hem aan de zon  
Stralend stil monument  
Van liefde  
Dat hangt neutraal aan het firmament  
Maar met een evengoed brandende kern  
Van pure levensvreugde  
Van onvermoede hartstocht  
En toewijding aan de mens*

*Ik gelijk hem aan ruisende bomen  
Eeuwig meedeïnend met de wind  
Toonbeeld van souplesse en veerkracht  
Van opoffering en vergeving  
Vooral daar waar het bloedverwanten betreft  
Ja, ik gelijk hem aan het riet  
Een ander pijn doen wenst hij niet  
Ondanks zijn eigen beproevingen  
Blijft hij trouw aan zichzelf*

*Ik gelijk hem aan een eeuwig kind  
Levend, zoekend, smachtend  
Naar wat legt een glimlach om mond en hart  
Van hem en de zijnen  
Struikelend en opstaand  
Moedig proberend, steeds opnieuw  
In onwrikbaar vertrouwen en geloof  
In regen en in zonneschijn*

*Ik gelijk hem aan een regenboog  
Ervaren als hij heeft  
Alle aspecten van het universum  
Hoge bergen, diepe dalen  
Vreugde, verdriet en pijn  
En toch straalt dwars door het lijden  
Een groot, warmbloedig hart  
En levenskracht onvermoed  
Kleurrijk in overvloed*

*Ik gelijk hem aan een rots  
Onbreekbaar, onverwoestbaar  
Nederig en bescheiden  
Fier houdt hij stand  
Dit mooie mens  
En stemt met stille, zekere aanwezigheid  
Tot troost  
en diepe vreugde*

*Ik gelijk hem aan harmonie  
Mijn vredelievende vader  
Voorbeeld van leven en laten leven  
Latend elk schepsel zijne waarde  
Oh ja, had **mensenliefde** een aangezicht  
Voorwaar, dit zou het zijn*

*KDRusseldeCorrales*

*Met veel liefde gemaakt  
voor Henk Russel  
ter ere van zijn  
70e verjaardag  
22 november 2012*

*KyG*

